



BLÄNDAREN

Kalendern



För novembernumret är sista inlämning 18/11

Fotoutställning på Länsbiblioteket den 21 oktober- 11 november.

Månadsmöte den 28 oktober kl. 18.00. Bildspelsfestival/diskussion.

Månadsmöte den 25 november kl. 18.00. Redovisning av Årets bild. Julkortstävling.
Planering inför 2013.

Månadsmötena äger rum i ABF:s lokaler på Rådhusgatan 37 3 tr. Östersund.

Studiebesök på reklambyrån Syre kl.18.00 den 30 oktober. Dörren till reklambyrån ligger bredvid The Bishops arms. Anmäl dig på nästa månadsmöte eller via mejl till kerstinsbild@hotmail.com.

Dan Johansson har fotoutställning i Gällö
i några dagar till. Kanske till månadsskiftet. Den finns i Folkets Hus.

Årsmöte den 27 januari 2013 kl.18.00

Ordföranden har ordet



Som du säkert redan vet, så älskar jag att resa, om det så bara är mellan Bräcke och Östersund.

Det var under en sådan resa häromdagen, som jag mötte tre glada systrar från Hallstahammar. De skulle upp till Östersund för att hälsa på en systerson. De berättade, att de ”bara” var 11 syskon kvar idag, men att de hade varit 14. 14 barn födda mellan 1930-1950! Det måste ha varit jobbigt för föräldrarna, men dessa kvinnor pratade om glädje, gemenskap och att aldrig ha behövt känna sig ensam. De berättade om, att de gjorde dockor av vedträ, som de drog i pappas kängor. De berättade om mamma, som bakade en massa bullar med extra knorr, trots den mängd hon var tvungen att baka. Sen fick man

inte smyga genom köket, för det var lika med att man snodde ett bakverk!? De berättade också om den gången, då alla syskonen med familjer skulle åka upp till Östersund för första gången. En av systrarna skulle fylla 30 år, och därför gav man sig av i en lång bilkaravan norrut. En alltför lång och tråkig resa. Vad gör man? Jo, man stannar på en parkering och dansar gammeldans! Viken härlig familj!

Jag har också en stor och härlig familj. Jag har er. Det har varit en både rolig och stimulerande tid att få vara ordförande. Det har varit en fantastisk period i mitt liv. Men nu vill jag dra mig tillbaka vid årsmötet i januari och låta någon annan ta vid. Men jag hoppas, att jag får behålla min familj.

Kram på er
Kerstin



Pentedátilo ligger så långt ner du kan komma i Italien. Det är numera en spökstad med tre? bofasta familjer. Men här finns trots det ett par, som öppnat ett café och t.o.m. ordnat den mest fantastiska lunch som jag har ätit någon gång, till vår grupp.

Inspirationen flödar

I sporthallen på Wargentinskolan var det inspirationsdag för gymnasieelever 16/10. Naturligtvis var fotoklubben på plats och värvade medlemmar. Det glädjande var att 14 ungdomar sade sig vara intresserade och antecknade sig. Det finns kanske en chans att starta en ungdomsgrupp i klubben. Lite förnyelse åldersmässigt, bra!



Ingen kommer undan när ordförande Kerstin är i farten!



Björn är också på alerten.



Allmän info

Bilder

Vi behöver bilder till våra utställningar på ABF och Svensons kafé. Som vanligt så skall männen vara 30 x 40 cm med passepartout. Se till att det inte är så tjocka bakstycken på era bilder, för på Svenssons kafé har vi ramar som det måste vara tunna bilder i. Montera helst bilden direkt på passepartouter så finns det möjlighet för oss att plocka bort bakstycket om det blir för tjockt för montering. **Snälla ni, ta med några bilder var till kommande månadsmöte, det är kris för oss, för vi har inte några bilder att byta ut på de utställningar vi har i gång.**

Bildspel

Nu finns det ett bildspel i skyltfönstret hos **Westwalls** som kommer att rulla på där till den 17/11 –12. Ni kan ta en sväng förbi där och se våra vackra naturbilder.

Du har väl inte glömt **RiksFotoTema 2012/2013?**

Skara fotoklubbs egen fototävling, vars resultat ska presenteras här i Östersund under RIFO-dagarna nästa år. Temat fram till den 1 nov. är "Höst". Reglerna finns i föregående Bländare.

Naturfotograf Göran Ekström

har fotoutställning i källaren på Galleri Bolin f.o.m. lördagen den 27 oktober och tre veckor framåt. Han kommer också att vara vår domare i sista KM, som gäller Årets bild.

Lär dig kamerateknik under en helg på ABF.

Kursen är flyttad till den 2-4 nov.

Du får mer info., om du går in på www.abf.se/Distrikts-och-avdelningar/ABF-Jamtland/ABF-JH/Kurser-och-studiecirklar/Foto-film-media/Kamerateknik-helgkurs-Ostersund/

Prisutdelning i fjärilsfototävlingen 17 november

Nu har juryn gjort sina bedömningar av bilderna i sommarens fjärilsfototävling, som vi hade tillsammans med Naturskyddsföreningen. Att gå igenom alla bilder och rangordna de bästa var ett hårt men roligt jobb för den välmeriterade juryn – Magdalena Brunzell (konstnär och illustratör), Bengt Larsson (fjärilskådare och fotograf) och Mats Ricklund (naturfotograf och lärare på sommarkurser på Birka folkhögskola och naturfotoveckan i Bruksvallarna). Till slut kunde de enas och det är dags att presentera vinnarbilden och de övriga placerade och hedersomnämnda bilderna.

Det blir ett möte på länsbiblioteket lördag den 17 november kl 14.00. Då blir det inte bara resultatgenomgång och utdelning av fina priser åt fotograferna till de sex främsta bilderna, utan även en eller ett par andra programpunkter med fjärilsinriktning. Programmet är inte helt klart ännu, men vi jobbar på att göra det intressant för alla.



Hjärtligt välkomna!

Nya medlemmar

Tilda Berkö
Tanja Berkö
Anna Nilsson
Jonny Andersson
Natalie Salomons Frick

Utställning på Länsbiblioteket



Ett tiotal medlemmar dök upp på biblioteket i söndags för att bidra till en lyckad hängning.

Med millimeterprecision nålades bilderna upp på montrarna. De små A4-orna rymdes i gavelfacken, medan de stora A3-orna fick bre ut sig på de stora ytorna. Det rymdes 4 stora per sida, vilket innebar plats för 24 st. A3-or när alla tre montrar var tomma på annat. Lika många A4-or rymdes stående i hyllorna. Det är ju bra att veta till nästa gång. Alternativt rymms det 12 A2-or osv.

Utställningsgruppen skötte allt på ett bra sätt, så nu finns bilderna för påseende en tid (?) framöver.

Några avslutade med en fika på stället och ett par drog iväg på fototur till Rödödsundsbron i hopp om att fånga någar kajakister.

Apropå fika, så har Café Svensson, vårt stamfik, stängt för gott.

Var någonstans skall vi då sitta och läppja den svarta drogen?

Undrar

Kjella



Ingegerds bilder

Ingegerd Karlsson är en av veteranerna i klubben.

Hon har sällan med bilder i Bländaren, delvis beroende på att hon inte har någon dator. Nu har jag varit och lånat några bilder av henne för att visa dem.



Den första är en av hennes berömda äggbilder. Hon säger själv hon hade några ägg och en bit sammetstyg som hon arrangerade. Sammeten ger så fin struktur.



Burken var fastspikad på huggkubben som fanns vid hennes stuga i Ängarna, mellan Åre och Duved. Fotograferingen skedde på en spegel.



Ingegerd samlar på glaskonst med inglasade föremål. Dem fotograferar hon sedan så att man blir fundersam på vad det egentligen är för något. Jag hade förmånen att få se några av dessa med tillhörande fotografier och det var väldigt intressant vad man kan få ut av ett litet föremål.



Porträttet slutligen är av Vild-Hasse Bengtsson, en känd profil för marknadsbesökare. Hasse blev så glad när han fick en kopia att Ingegerd förärades med en stor korv som hon delade med sig av.

Foto:Ingegerd Karlsson
Text: Annika Thunström

Fotoresa i Kallbygden



I try to remember, en dag i september, när ett litet gäng från fotoklubben gjorde en resa till Kallbygden för att fotografera höstens alla färger.



Tyvärr så var vi lite för tidigt ute så alla färgerna fanns inte på plats, men kreativa som vi är så blev det en massa bilder ändå. Dagen började inte så bra, mulet väder och det såg olycksbådande ut med alla mörka moln på himlen, men eftersom timmarna gick så klarnade det upp och vi fick en riktigt solig och härlig dag.



Eftersom vi åkte i flera bilar så möttes de första strax före Järpen där de som var snabbast redan var i full gång med att motionera kamerorna.

Det var Kerstin och Marie som stod där och letade motiv i vattenbrynet. Efter lite snack med brudarna så åkte vi vidare till en plats ovanför Järpen där vi stannade och fotade Åreskutan från dess norra sida. Och nu var även Reinar och Thomas i gång med kamerorna så det lät som vid pressläktaren på en sportarena.



Vi fortsatte resan med små stopp lite här och var upp till Kall. Där åkte vi ner till sjön och dukade upp en härlig fika med diverse tilltugg och dryck samt slogs med gettingar, så vissa har nog ärr i huvudet fortfarande.



Och vackra bilder blev det, tro inget annat. Efter att vi tagit oss ner till bilarna igen fortsatte resan till Kolåsen som var dagens slutmål. Där fortsatte vi som tidigare med både fika och fotograferande. Vi var både uppe vid Utsikten och nere vi sjön, och som vanligt fann vi massor med vackra motiv. Efter väl utfört arbete så tog vi adjö av varandra där uppe och styrde hemåt var för sig på olika krokiga vägar och kom hem sent efter mörkrets inbrott. Sällskapet bestod av Kerstin A, Marie M, Sten-Arne E, Thomas K och Reinar P.



Väl där så anslöt även Sten-Arne som kom över fjället från Åre, och även han startade sin fotoutflykt med en rejäl fika. Därefter drog vi iväg till en av dagens höjdpunkter Konäs, där vi vandrade upp på en kulle med utsikt över byn och fjället, där blev det ett friskt fotograferande en lång stund.



Text och foto:Reinar Persson

Kjella går i skola

Jag vill göra reklam för den omfattande kommunala vuxenutbildningen som pågår och som är gratis. Om man kan påvisa nytan som kursen/utbildningen skulle föra med sig, så kan man få gå den.



I mitt fall handlar det om 100 p Fotografisk Bild 1 på Avans. Nyttan är kopplad till dokumentationen i mitt lärarjobb. Vi samlas på tisdag kväll varannan vecka. Ett förtäffligt sätt att hålla avtryckarfingret och bildseendet i form.

Nu senast hade vi som uppgift att fota med kort/långt skärpedjup, samt med och utan rörelseskärpa. Dessutom skulle vi panadera; dvs ha det rörliga huvudmotivet relativt skarpt men bakgrunden i oskärpa. Skickar med exempel på mina inlämningsbidrag.



Bidrag från en
av våra nyaste
medlemmar:
Tanja Berkö

: Känns ju som tvunget att ge sig ut i höstrusket och fota färggranna höstlöv varje år, och även om det är kallt när man är ute så är det väldigt härligt att se de färggranna resultaten när man kommer in!

Eslövs fotoklubb har haft fotofestival!

Från vår fotoklubb deltog två medlemmar och de placerade sig med tillsammans fyra bilder av 25 uttagna till visning.

GRATTIS
Patrik Modén och Kjella Jonsson!

Patriks bilder:

Nionde plats med Tittut.



Juryns motivering:

"Insektsvärlden bjuder på porträtt i massor med varierad skönhetsgrad. Här ser vi ett av dem. Skickligt fotograferat med bra komposition, något som ofta förbises vid makrofotografering."



Alaskan Malamute kom på femtonde plats.

Kjellas bilder:

Tionde plats med Heavy Metal.



Juryns motivering:

"En monokrom bild där form och ljus låter betraktaren skapa sina egna associationer."



Passage kom på tjugofemte plats.

Vill ni kolla alla bilderna så finns de på:

<http://www.naturokultur.se/digitaltefk.html>

Att jonglera med röda ”bollar”!

När den första snön kom, blev det en väldig aktivitet på rönnbärs-älskande fåglar som trastar och starar. Sidensvansarna har jag ännu inte sett till.



I alla fall såg jag att ett gäng Björktrastar var i färd med att rensa en rönn på sina bär.

Jag noterade även att en del av dem var väldigt skickliga på att lossa båret, slänga upp det i luften och ögonblicket efteråt fånga det i näbben och därefter svälja det helt.

Detta upprepades som om det var det mest självklara i hela världen.



Jag hämtade kameran och lyckades fånga denna jonglering på ett par bilder.. Visserligen missades ett och annat rönnbär som föll till marken. Men försök själva att sitta på en gungande gren och jonglera med röda bollar. Jag imponerades i alla fall av deras skicklighet.

”Blå bollar”!

När jag så att säga ändå har er på ”tråden” kanske någon kan svara på, till vilken växt hör dessa små blå bollar hemma?

De små blå bollarna med det speciella mönstret är inte större än cirka 2 mm. Jag upptäckte dem i en liten fördjupning intill en stubbe i skogen.

Det stack upp två långa stänglar och på dessa satt en form av torkade kronblad med dessa bollar, som måste vara frökapslar.



Jag har aldrig sett något liknande tidigare och det skulle vara intressant att få veta något mera om mitt fotofynd.

Skärpan är tyvärr inte den bästa, men det går ju i alla fall att få en uppfattning om hur frökapslarna ser ut även om de är mycket små.

Björktrast, Turdus pilaris kallas även **Snöskata**. Många övervintrar hos oss i Sverige, medan andra flyttar till väst-europa.

TEXT OCH FOTO DICK ENEBRO

Bilder från en fotoresa till Ottenby, sept 2012.

Den 21-23 sept 2012 hade jag möjligheten att besöka Ottenby fågelstation vid Ölands södra udde. Anledningen är ju självklar - att fota flyttfåglar. Fåglarna kan ibland samlas där i stora mängder, särskilt om vädret är dåligt. Då stannar de och väntar på bättre väder, helst medvind. Senast jag var där var för två år sedan och då kunde jag nog fota ett 10-tal för mig helt nya fåglar. Enligt andra skädare som jag träffade där var jag nog lite för tidig i år. Hösten har varit ganska varm så den stora flyttningen hade inte kommit igång riktigt. Några godtagbara bilder blev det i alla fall och här kommer några.



Stare. En årsunge. Starar är faktiskt mycket ovanliga här i Brunflo. Jag vet inte om jag någonsin sett någon här, men i Mariebytrakten, endast några km härifrån, finns det gott om dem. Inte alltid så lätt att fota om man inte har den intill sig i t.ex. en holk. Bilden tagen från bilen med 500 mm + extender 1,4 ggr.



Råka. Storlek ungefär som en kråka. Denna fågel finns definitivt inte i Jämtland, så vitt jag vet i alla fall. Ganska enkel att fota från bilen, vilken de inte alls verkar bry sig om. Det är bara att veva ner rutan och knäppa. Öppnar man dörren är det klippt. Bilden tagen med 500 mm + extender 1,4 ggr.



Tofsvipa. Denna finns det gott om i Jämtland och relativt enkel att fota om man orkar sätta sig i gömsle och vänta. Här i Ottenby är de inte så rädda och denna är också fotad från bilen med nervevad sidoruta. Fågeln har tydligent hitat något att äta. Bilden tagen med 500 mm + extender 1,4 ggr.



Kungsfågel. Sveriges minsta fågel. Finns ju i skogen i Jämtland, men den är ganska svår att fota där då den oftast håller till långt uppe i träden. Här dock fanns det ganska många exemplar som faktiskt hoppade omkring på gräsmattan runt omkring mig. De sitter dock nästan aldrig stilla, så man måste vara mycket snabb eller helt enkelt chansa med massor av exponeringar. Någon kan ju bli bra och då är ju dagen räddad. Bilden tagen knästående med 500 mm + extender 1,4 ggr.



Jag har fotat knölsvanar många gånger tidigare, då det verkligen är en lättfotad fågel, men kan naturligtvis inte låta bli att ta med denna bild. En surfande knölsvan har jag aldrig sett förut. 500 mm + extender 1,4 ggr, knästående.

Alla ovanstående arter har jag fotat förut och det fanns ytterligare några som jag hade fotat tidigare, men här kommer en av de som var helt nya i min kamera. Den största och mäktigaste av alla fåglar här i Skandinavien. Havsörnen.



Havsörn. Det fanns flera havsörnar där. Tyvärr höll de till längst ut på det yttersta revet c:a 200 - 300 m ut. De har nog gott om mat här nu när så många fåglar samlas på en så litet område. Vid ett tillfälle kunde jag i kikaren se när en örн flög rakt ut mot en flock änder av något slag och enkelt dök ner och hämtade en and och flög tillbaka till revet. En and som inte kan dyka är nog ganska chanslös när örnen plötsligt dyker upp. Tyvärr gick det väldigt fort och omöjligt att hinna rigga upp kameran på stativet. Bilden tagen knästående med 500 mm + extender 1,4 ggr.

Reinhold Skoglund



KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2012**Ordförande**

Kerstin Andersson

0693-212 88 eller 070-294 35 98

kerstinsbild@hotmail.com

Sekreterare/ vice ordförande

Kjell Svantesson

70-651 63 16

kjell.svantesson@telia.com

Kassör

Erik Pehrsson

070-628 65 30

erik.pehrsson@tele2.se

Ledamöter

Thomas Karlsson

070-566 6040

h.thomaskarlsson@hotmail.se

Kjella Jonsson

070-217 46 74

kjella.jonsson@zonline.se

Björn Englund

070-254 25 21

bjorn.englund1@comhem.se

Reinhold Skoglund

063-222 92

rs@hydron.se

Suppleanter

Leif Pettersson

070-329 19 63

leifpettersson@comhem.se

Dick Enebro

070-230 45 57

dick.enebro@comhem.se

Ansvarsområden**Tävlingsansvarig**

Kjella Jonsson och Dick Enebro

Utställningsansvarig

Håkan Fagerström och Thomas Karlsson

Utflyktsansvar

Kerstin Andersson

Hemsidéansvarig

Leif Pettersson

Materialansvarig

Reinar Persson och Björn Englund

Valberedning

Marie M. Madsen och Bert Persson

Revisor

Arne Eskilsson

Ledamot i DIFO

Kerstin Andersson

Bländarens design och layout

Annika Thunström

070-529 41 62

redaktor@storsjobygdensfotoklubb.se

Postadress

Storsjöbygdensfotoklubb

c/o Kerstin Andersson

Östra Kungsgatan 10 C

840 60 Bräcke

Hemsida <http://www.storsjobygdensfotoklubb.se>



Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

Webmaster:

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Utflykt med kort varsel:

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se