



BLÄNDAREN

Kalendern 2016

Deadline för maj 22/5



Måndag 18 april - 19 maj	Utställning på Jämtfaldshuset
Söndag 17 april kl. 18.00	Klubbmöte på ABF. Inlämning av påsiktsbilder till KM Etapp 2
Torsdag 21 april kl. 17.30	Fotofika på Svenssons café
Söndag 24 april	DIFO i Ljusdal
6 - 8 maj	RIFO i Bollnäs
Torsdag 19 maj kl. 17.30	Fotofika på Svenssons café
Söndag 29 maj kl. 18.00	Klubbmöte på ABF. Redovisning av KM Etapp 2
Måndag 6 juni	Utställning på Jamtli
Söndag 28 augusti kl. 18.00	Klubbmöte på ABF
Söndag 25 sept. kl. 18.00	Klubbmöte på ABF. Inlämning av kollektion digitala bilder och på sikt KM Etapp 3
Söndag 30 oktober kl. 18.00	Klubbmöte på ABF. Redovisning av KM Etapp 3. Inlämning av digitala bilder med tema till KM Etapp 4
Söndag 27 nov. kl. 18.00	Klubbmöte på ABF. Redovisning av KM Etapp 4

.....

Bildspel/bildvisning med eller utan musik!

Ta med er och visa på våra månadsmöten, det är alltid intressant att få ta del av andras arbeten. Det går bra att ta med en sticka, så sköter Thomas och Reinard det tekniska om ni inte vill själva. Huvudsaken är att visa bilder!.

Det är samma sak med Bländaren, vad är en fotoklubb utan bilder?



Ordföranden har ordet.

Hej! Vi är redan inne i april. Den metrologiska våren är inte långt borta får vi hoppas. Vi har sommartid och ljuset har kommit. Sista april och majbrasorna är här. Möjligheten att se norrsken har förmodligen försvunnit. Men nu har vi möjlighet att fota bra solnedgångar och skymningsljuset ”den blå timmen”. Titta gärna på ”astro.se” så kan man se vad som händer på himlen.

Många flyttfåglar har anlänt och det kvittrar i alla buskar. Isarna går snart och vi får vårflod och alla vattenfall börjar brusa och visa sig från sin bästa sida. Ja det finns många fotoobjekt. Kanske kan vi på något medlemsmöte få se bilder/bildspel på när fåglarna bygger bo och när isarna går och bäckarna svämmar över.

På tal om bildspel så har vi möjlighet att visa våra bildspel den 28 maj på arrangemanget som heter ”Slak Lina” Arrangemanget sker på Gamla Tingshuset. Ni kan anmäla ert deltagande via Facebook eller kontakta Magnus Lögdberg eller Erja på Tingshuset.

Det börjar bli dags för fotoutflykter. Alla Kan ta initiativ till kortare eller längre fotoutflykter. Kontakta era fotokamrater ta med er någon som är ny medlem. Lägg ut en blänkare på facebook eller skicka mail.

För närvarande är Facebook det snabbaste sättet att nå medlemmar så det är viktigt att så många som kan är med. Hör av er till Annika T eller skicka ett mail om att bli inlagt som medlem på klubbens Facebook sida. Då kan ni via den sidan delta i diskussioner och anmäla ert deltagande till utflykter som medlemmar arrangerar.

Glöm inte bilder till ABF:s fikarum, Svenssons Café, Slak Lina, Jämtfald, Jamtli den 6 juni på nationaldagen.

Glöm inte medlemsmötet som är redan den 17 april kl. 18.00 ABF.

Hälsningar Orvar



Hjärtligt välkomna!

Nya medlemmar

Tommy Ohrling

Monica Sefastsson

Reinar Persson har bidragit med några fina hästbilder



Även ungdomar i djurvärlden kan vara lata.



Vedkörning med mödrar och söner



Det sker Mobbing även i djurvärlden



Gräsklippning på campus med mödrar och söner

Text och foto: Reinar Persson

En motsträvig och envis liten taxfröken

Bilder från en taxutställning på Travet. Sonhustrun och barnbarnet var där med familjen tax Yra. Ett moment var "Barn med hund" då barnen skulle få pröva på att gå i utställningsringen. Det tyckte alla var en rolig idé, alla utom Yra. Hon ville inte alls gå och visa upp sig tillsammans med lillhuse Hugo.



Jag vill inte!!



Men lillhuse förstår du inte att jag inte vill!

Text och foto Leif Pettersson

Lennart Åkerblom har hittat vårtecken på sin promenad från Anarisvägen till Odensala



Foto: Lennart Åkerblom

En vecka i Wien, några intryck

Min lillasyster och jag tillbringade en vecka i Wien med allt vad som tillhör: Stora slott, praktgemak, otaliga marmorstatyer, målningar en masse, många gröna parker och museér i mängd. Det är svårt att föreställa sig hur de mäktiga kunde leva på detta vis. I alla fall, här är några andra intryck från denna hektiska stad.



Pratern, jämförbart med Gröna Lund i Sthlm. Pariserhjulet



Om ni saknar snön hemma finns det ställen där ni behövs



Ove var på gång. Undrar hur han låter på tyska!



Deras Herrgårman är väl för gulliga. Märk väl att kvinnan leder!



Matspecialiteter, syrran åt schnitzel...



....medan jag frossade i Sacher-torte.



I Stefansdomen finns en väggskulptur som kallas "Jesus med tandvärk" Hm.



Cellinis beömda saltkar i guld var ett måste att se. Praktfullt!



Vad man har för sig här förtäljer icke historien. Men gissa får man!



Det här är ett sympatiskt sätt att komma ihåg de döda. Sätt dig på stolen, ta en slurk vin och minns!



Trodde jag hade hittat körsbär, men det är nog snarare plommon eller äpplen?



Tulpaner på gång

Text och foto: Annika Thunström

Jakten på körsbärsblomningen

Påskhelgen och några dagar efter påsk tillbringade jag med en rundresa i Japan. Nu var körsbärsblomningen inte huvudsyftet med resan men det blev ett av samtalsämnena trots allt. Det var ju den tiden på våren när blommorna skulle slå ut.



Resan startade i Tokyo. Ett av besöksmålen var Kannon-templet med Nakamisearkaden - en enda stor marknad. Och vad är det som skymtar där bakom folket? Jag menar inte det höga tornet, Tokyo Skytree, utan de ljusröda blommorna. Men lurad!! Det var bara fejk, pappersblommor som var fastsatt på några torra trädstammar.



Resan gick vidare till Takayama, en liten stad uppe bland bergen syd väst om Tokyo. Men inga körsbärsblommor här heller, men det var ju inte att vänta här uppe bland bergstopparna där snön just tinat bort från gatorna.



Nästa stopp var en liten sagoby, Shirakawa-go, en liten by med märkliga halmtak på husen, branta och tjocka. Taken saknar spikar/skruvar. Allt är ihop knutet med rep och grova snören. Konstruktionen ska klara stora snölaster. Här är ett snödjup på två meter inget ovanligt. Men inga körsbärsblommor. Det ligger ju små snödrivor på marken ännu.



Nu mot lägre trakter, Kanasawa, en stad inte långt från Kyoto. Där besöker vi stadens största sevärdhet, Kenroku-en, en av Japans vackraste landskapsparker. Och vad ser vi där? Jo en hel del träd med rosa blommor. Men vår japanska guide säger: "Sorry, it's plum-trees". Men plommonträd som blommor är ju också vackert. Men kolla damen i vänstra bildkanten. Hur många ben har hon egentligen? Jag ser tre skor. Det tog ett tag innan jag kom på hur det gått till. Metadata säger 1/60 sek bl 5,6. Men jag använde ju panoramaläget på Sony'n. Den låter då som en hackspett och tar en massa bilder som den sedan lägger ihop till en bild.



Kyoto, den gamla kejsarstaden är som ett enda stort världsarv. Staden bombades aldrig under andra världskriget. Den ansågs tillhöra "världen". Där besöker vi Ryoanji templet med sin zen-trädgård med krattat grus och 15 stenar. Där hittar vi också ett rosa blommande träd, plommonträd.



På vägen tillbaka till hotellet passerar vi floden som rinner genom Kyoto, och vad får vi se på stranden? Jo, blommande körsbärsträd. De har just slagit ut. Men bussen kunde ju inte stanna så det fick bli en rätt så lång eftermiddagspromenad tillbaka till stranden, men vad gör man inte för en bild på blommande körsbärsträd.



Efter Kyoto stod Hiroshima på programmet. Där besökte vi bl a Shukkeien parken, full med blommande körsbärsträd. Parken var en av de platser där skadade överlevande samlades efter den stora smällen. Kl 08.13 den 6 augusti 1945 fälldes "Little boy" över staden som förvandlades till en enda stor grushög.



Hoppas ni kan tyda texten på skylten. Det blev ett känslösamt besök i Hiroshima.

Sayonara.

Sven Olof Färnström



Allmän info

Uthyrning

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri. Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd och felfri. Hyrtid en vecka.

Bakgrundsstativ

För porträtt och produktfotografering. En stor 3 x 3 m stativ med blå duk, men man kan även använda presenningar, lakan mm som bakgrunder på den. Samt en före detta silverfärgad filmduk med stativ, bra för porträtt storlek ca 175 x 175 cm. Bakgrunderna är privata men uthyres till behövande för 150 kr per gång. Hyrtid får diskuteras vid varje tillfälle.

Sensorrengörare

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är någon smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för att få hjälp. Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen.

Utställningsbilder

Det behövs mera bilder till fiket på ABF. **De som vi haft i lager är slut**, så nu vill vi ha in en ny uppsättning för visning. **Ta med er så vi klarar oss en tid framåt.** Som ni redan vet, så är det måttet 30 x 40 cm med passepartout som gäller, för montering i våra ramar.

OBS! Försök montera bilden direkt på passepartouten, så att vi kan ta bort bakstycket om bilden ska monteras i de tunnare ramarna som vi har. Eller leverera utan bakstycke. Vi tycker att det vore extra kul med bilder från alla våra nya medlemmar, men givetvis mottages alla bidrag med tacksamhet. Även större bilder som är monterade i passepartout eller på kapaskiva tas emot som kan ställas på hyllorna. **Ju fler bilder vi får in, desto oftare kan vi byta = fler kronor i klubbkassan, genom bidrag från ABF. Leta i arkivet eller kom med nytagna bilder, allt mottages tacksamt.** Ta med er när ni kommer på månadmötet, och om ni inte kommer dit åk till Reinart på Brunflovägen 66 och lämna bilderna

Utskrifter

Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 cm. All försäljning av utskrifter och kapaplattor sker mot kontant betalning. Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Internet. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter och plattor kontakta Reinart P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter.

Prislista

Fotoutskrifter

10 x 15 cm 6 kr/st

A4 25 kr /st

A3 50 kr/st

A3+ 60 kr/st

40 x 60 cm 100 kr/st

60 x 90 cm 200 kr/st

Kapaskiva.

A3 vit (29,7 x 42 cm) förklistrad 30 kr/st

50x70 cm vit förklistrad 65 kr/st

70 x 100 cm vit oklistrad 140 kr/st



KONTAKTSIDAN

Styrelsen 2016

Ordförande:

[Orvar Dahlberg](#) 072-747 42 00

Kassör:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Sekreterare:

Marie Madsen 072-322 79 39
Reinhold Skoglund 070-621 05 50

Ledamöter:

Jan Johansson 072-233 25 15
Björn Englund 070-254 25 21
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Suppleanter:

Leif Pettersson 070-329 19 63
Dick Enebro 070-230 45 57

DIFO-ledamot:

Kerstin Andersson (Vill gärna ha in synpunkter
som rör Mellannorrländska distriktet)

Ansvarsområden:

Hemsidesansvarig:
[Leif Pettersson](#), 070-329 19 63

Bländarredaktör:

[Annika Thunström](#) 070-529 41 62

Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23
Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Leif Pettersson 070-329 19 63

Materialförvaltare:

Björn Englund 070-254 25 21
Reinar Persson 070-600 84 63

Valberedning:

Roland Eriksson 070-545 37 48

Kontaktman utställning på Jamtli:

Thomas Karlsson 070-566 60 40

Revisorer: Arne Eskilsson

Hemsida <http://www.storsjobygdensfotoklubb.se>

Facebook <https://www.facebook.com/groups/332677700178449/>



Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

Webmaster:

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se

Utflykt med kort varsel:

utflykt@storsjobygdensfotoklubb.se